

**Från:**  
**Skickat:** den 9 september 2018 19:44  
**Till:** Nyköpings Kommun  
**Kopia:**  
**Bifogade filer:** Medborgarförslag 2018 TP HÄRBÄRGE.docx

2018 -09- 10  
Dnr. KK18/621

Medborgarförslag

Hej kommunen!  
Här kommer ett medborgarförslag!  
Allt gott över Nyköping!

Till

Kommunfullmäktige, Nyköpings kommun

**Medborgarförslag:**

**TAK ÖVER HUVUDET, MAT I MAGEN, VARM GEMENSKAP : TRÄFFPUNKTEN OCH HÄRBÄRGET** (obs: detta avser kommuninnevånare, inte "tiggare")

Vi har vind i seglen i Nyköpings kommun. Utveckling och tillväxt är ledorden. En del av oss ställer frågor: vad innebär *egentligen* tillväxten? Växande befolkning, ökad skattekraft, materiell utveckling, standardhöjning osv?

Hur växer vår kommun på ett sätt som inkluderar alla och allt: människorna, djuren, naturen/miljön? Hur ser vi till att allt och alla mår bra och far väl?

När gemenskapen växer, växer tyvärr också sprickor och klyftor i samhället. Tätorten förtätas, landsbygden hamnar lätt i skugga (utom i valrörelser).

Ett relevant mått på ett samhälles förmåga att svara mot vår grundlags honnörsord – om allas lika värde, allas rättigheter till arbete, hälsa, bostad osv – är detta samhälles sätt att förhålla sig till *det svaga* i samhället. Det är i utkanten, marginalen, utsattheten vi avslöjar oss. Är Nyköpings kommun *allas* Nyköping?

På 1980-talet bestämde sig en driftig diakonissa i Nyköping att dela ut matkassar till behövande. Hon såg ett behov. Dåvarande kommunledning irriterades: "Vi har inga fattiga här i Nyköping".

På 1990-talet ryktades att människor sökte nattvila under S:t Nicolais klockstapel. Dåvarande kommunledning hävdade att vi saknade hemlösa.

PÅ 2000-talets början växte, inom idéorganisationer som Röda Korset, IOGT och kyrkliga samfund insikter som tog form av Träffpunkten: En miljö där man kunde vila sig, äta sig mätt, uppleva gemenskap.

Under 2010-talet ökar insikten om vår kommuns hemlöshet. Statistiken talar tydligt. Trycket har ökat. Civilsamhället mobiliserar. Resursbristen oroar. Orken sviktar. Vår kommun bidrar förvisso – men lasset dras av föreningslivet.

Vår kommun har gradvis gått från förnekelse till insikt. Samtliga partier, företrädna i kommunfullmäktige, lovade i valrörelsen stöd för behovet av ett *härbärge* i vår kommun. Därmed bör det kunna vara dags att gå till handling.

Jag väljer att utforma mitt medborgarförslag som ett konkret besluts- och handlingsprogram:

- 1) *Utifrån socialtjänstlagens portalparagraf beslutar Nyköpings kommun att fr o m 2019 ta formellt huvudansvar för att säkra, utveckla och fördjupa Träffpunktens existens och verksamhet.*
- 2) *Nyköpings kommun initierar, utifrån sitt grundläggande ansvar, ett nära samarbete med civilsamhället i syfte att ta tillvara dess speciella erfarenhet och kompetens*
- 3) *Nyköpings kommun åtar sig att under 2019 skapa och i samverkan enligt punkt 2 driva ett härbärke, vars verksamhet skall utgå från de behövandes verklighet.*
- 4) *Träffpunktens nuvarande och härbärgets kommande uppdrag och verksamhet kan med fördel utformas som två åtskilda operativa enheter.*
- 5) *Nyköpings kommun bör därmed att, istället för att till idéburen organisation delegera verksamheten, inkludera denna i sitt ansvar för sina kommuninvånare.*

Nyköping 9 september 2018 (valdagen)